



Mooi rood is niet lelijk!

Rood staat voor vurig en krachtig. En alom wordt gezegd: 'Mooi rood is niet lelijk!' Dit laatste geldt zeker ook voor de *Skimmia reevesiana* van kweker Marcel van Eijk (30) uit Boskoop. In deze periode van het jaar is hij druk met het gereedmaken van zijn felrood gekleurde *Skimmia reevesiana* voor veiling, groothandel en tuincentra. Oktober en november zijn de maanden van veilen en verkopen. Begin december moet de kas weer leeg zijn voor de volgende teelt. Jaarlijks brengt Van Eijk zo'n 65.000 planten op de markt: 'Deze *Skimmia* met rode bes wordt rond Allerheiligen veel gebruikt op begraafplaatsen.' Behalve in eigen land gaan ze ook weg naar Luxemburg, Zwitserland, Duitsland. Van Eijk heeft de kwekerij van bijna 1 hectare enkele jaren geleden overgenomen van zijn vader Chiel. Van Eijk is positief gestemd over de markt voor deze groenblijvende sierheester met vuurrode bes. 'We zijn al jaren gespecialiseerd in *besskimmia's* en dan specifiek de *reevesiana*. De prijzen zijn aardig stabiel en over de handel mogen we niet klagen; die loopt vrij goed. Het is een voordeel dat er niet zo veel worden gekweekt, want het is een lastig product.'

Foto: Koos van der Spek – tekst: Ruud Jacobs

