





Oorlog in de buxuswereld

Het is hommeles in buxusland. De twee kampen zijn duidelijk: aan de ene kant van het front staat Japanse hulst en good old buxus staat daar pal tegenover. Het slagveld is ook duidelijk. Naast Paleis het Loo in Apeldoorn, waar met veel machtsvertoon alle buxus is weggehaald, is er nu een tweede slagveld bij gekomen: het Amsterdamse Rijksmuseum. Hier is met hetzelfde tromgeroffel buxus geplant in de compleet vernieuwde museumtuin.

De foto van de buxusaanplant bij het onderkomen van Rembrandts Nachtwacht is aangeleverd door Adrie van Dun van Topbuxus.