

Klokkenluiders

Opvallend veel klokkenluiders in deze uitgave van Boom in Business. Als eerste natuurlijk Henk den Mulder, die de alarmklok luidt over de knolcyperus die gevonden is op de Floriade.

Waar zit de fout: bij de kweker, de aannemer, de bestekschrijver of de opdrachtgever?

Een belangrijk onderwerp, maar het was me nog liever geweest het grote verhaal achter de Floriade op te tekenen. De directie van deze tentoonstelling heeft gedurende de afgelopen jaren zo vaak geroepen dat er zeker winst behaald zou worden, dat ze het waarschijnlijk zelf zijn gaan geloven. Voor gewone mensen zoals u en ik is het financiële debacle van de Floriade waarschijnlijk niet veel meer dan een bevestiging van de aloude stelling: 'Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook meestal niet'. Het kan toch niet mogelijk zijn om in vele jaren een pretpark uit de grond de stampen en dan in de paar maanden dat de Floriade open is, geld te verdienen en winst te maken? Het bizarre is waarschijnlijk dat ze dit over tien jaar weer opnieuw gaan proberen en dat er altijd weer nieuwe slachtoffers gevonden worden die denken dat hun dit niet zal gebeuren. De tweede klokkenluider van deze Boom in Business is ook een Limburgse kweker. Hij zag de teloorgang van negenduizend met zorg gekweekte eiken, beuken en linden op het zuidtracé van de A73 en besloot aan de bel te trekken. Ook hier is het nog niet makkelijk om achter het echte verhaal te komen. Waar zit de fout: bij de kweker, de aannemer, de bestekschrijver of de opdrachtgever? Iedereen wast zijn handen in onschuld en toch gaan er bijna vierduizend bomen dood en moet de opdrachtgever zes ton ophoesten boven op het aanbestede bedrag om de gesneefde bomen te vervangen.

Er zullen altijd weer nieuwe slachtoffers gevonden worden die denken dat hun dit niet zal gebeuren

Een derde onderwerp waarbij ik graag wat klokkenluiders zou hebben, is gelegen in het verhaal over werken met Bulgaren en Roemenen. Iedereen weet dat kwekers overal in Nederland verplicht zijn om met deze mensen te blijven werken omdat het ondoenlijk is nieuw personeel op te leiden voor die relatief korte periode, tot 1 januari 2014, waarin zij hier niet mogen werken.

Als je je verdiept in het onderwerp, kun je misschien nog wel begrip opbrengen voor de visies van alle betrokken partijen. LTO heeft gelijk als ze zeggen dat werken met Bulgaren en Roemenen niet goed is voor het imago van de sector. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst hebben een punt, want het kost de Nederlandse belastingbetaler heel veel geld



De vraag is alleen of de gemiddelde kweker iets aan die verhalen heeft. Die moet gewoon zijn bedrijf draaiende houden en zit niet te wachten op morele standpunten

dat wordt uitgekeerd in Bulgarije of Roemenië in plaats van in te stromen in de Nederlandse staatskas. De vraag is alleen of de gemiddelde kweker iets aan die verhalen heeft. Die moet gewoon zijn bedrijf draaiende houden en zit niet te wachten op morele standpunten van een overheid of brancheorganisatie.

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur