

Samen voor ons eigen

Ik ben ondernemer, net als de meeste van de lezers van deze rubriek, dus normaal is het niet zo mijn gewoonte om Mao Zedong te citeren. Deze algemeen erkende boef is bekend door de slogan 'laat honderd bloemen bloeien'. Meneer Zedong gebruikte deze spreuk om nieuwe initiatieven in de Chinese samenleving op gang te brengen.

Het speelveld is al met al behoorlijk kaal door het vertrek van PPH en PT

Die oproep heeft de boomteeltsector ook nodig en als ik me niet vergis is die eigenlijk ook al gaande. Het speelveld is al met al behoorlijk kaal door het vertrek van PPH, PT en alle indirecte gevolgen die dat vervolgens heeft op organisaties die daar weer afhankelijk van zijn. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat dit gaat betekenen voor onderzoek dat in Wageningen wordt uitgevoerd. Wat blijft daarvan over?

De tijd is nog niet rijp of het gaat nog te goed in de sector

Persoonlijk denk ik dat het allemaal wel mee gaat vallen. Je ziet nu al kleine zaailingen opkomen in dat vrijgemaakte bos. Allemaal nog heel pril en voorzichtig, maar het begin is er. Ik was vorige week bij een vergadering van toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Zij concludeerden – niet zonder reden – dat zij bij onderzoek naar middelen en middelengebruik altijd de tweede viool hebben gespeeld, terwijl zij vaak dicht bij de kweker staan dan de erkende onderzoeksinstituten. Wellicht is dat een slechte basis voor zwaar wetenschappelijk onderzoek, maar in deze tijd zijn draagvlak, contact met en herkenning bij de ondernemer ook bepaald niet onbelangrijk.

Misschien is eigenbelang wel het toverwoord voor de komende periode

Terugkomend op die gewasbescherminghandelaren. Zij zien voor zichzelf een sterkere rol bij onderzoek. Is dat slecht? Ik denk het niet. Natuurlijk staat bij hen eigenbelang voorop, maar wellicht is dat wel het toverwoord voor de komende periode. Allemaal leuk, die hooggestemde idealen, maar aan het eind van het verhaal moet er wel geld verdiend worden. Wat bedoel ik nou te zeggen met heel deze blablabla van woorden: de toekomst zit in private samenwerkingsverbanden en misschien wel in eigenbelang. 'Samen voor ons eigen' was in 1980 de slogan van de Tegenpartij van Jacobse en Van Es, de alter ego's van Van Kooten en De Bie. Misschien moeten de LTO's en andere belangenbehartigers van deze wereld deze slogan omarmen en iets van hun o zo sympathieke en hoogdravende idealen inleveren. Ik wil niemand bang maken, maar ik heb de afgelopen weken aan wat willekeurige boomkwekers gevraagd wat de bond voor hem of haar betekent. Daar werd ik niet blij van. Heel veel meer dan een veelzeggend stilzwijgen of een aarzelend 'kweenie' kwam er meestal niet. Voordat ik nu weer een boos of teleurgesteld telefoontje van de bond krijg:



Allemaal leuk, die hooggestemde idealen, maar aan het eind van het verhaal moet er wel geld verdiend worden

natuurlijk is de bond nodig, maar blij a.u.b. dicht bij de ondernemer. Hoe lastig het bovenstaande is, wordt pijnlijk geïllustreerd door het expertpanel dat wij organiseerden over beurzen in de boomteelt. Iedereen beseft dat daar iets moet gebeuren, omdat dit anders consequenties heeft voor de internationale positie van de sector, maar de tijd is nog niet rijp of het gaat nog te goed in de sector om dat besef om te zetten in actie.

Ik wens u een groeizaam en gelukkig 2013 onder het motto 'samen voor ons eigen'.

Met vriendelijke groet,
Hein van Iersel, hein@nwst.nl
Hoofdredacteur